

ÖSTERHANINGE BÅTKLUBB HÖSTLOGGEN 2003



ÖBK:s STYRELSE/KOMMITTÉER 2003

Adress	Box 3030 136 03 Haninge Hemsida: www.obk.se	Postgiro Telefon hamnen	61 93 62-7 500 330 44
Styrelse	Ordförande Vice ordförande Kassör Hamnmästare Sekreterare Ledamot (medlemsfrågor, vaktlista, bryggplatser)	Margaretha Björklund Robert Johansson Ulf Sjögren Börje Pahlén Christina Wincent Björn Björling	776 23 00 501 500 45 777 63 18 776 18 09 34 41 56 776 31 55
Revisorer	Sammanställande Suppleant	Esbjörn Wincent Björn Sandberg Berit Nilsson	34 41 56 777 64 30 777 21 74
Valberedning	Sammanställande	Bengt Fryxell Anki Ellerström Nils Holst	605 83 55 777 96 65 745 35 23
Hamnkomité	Sammanställande Bryggbas Fyren Båken Pricken Bojen	Börje Pahlén Kent Lahti Kjell Gasslander Lennart Hessling Anders Lindén	776 18 09 500 212 37 776 17 87 777 32 62 776 07 76
Klubbholmen och klubbhuset		Stig Asplund	777 11 28
Festkomité		Ann-Mari Björling Kia Landegren Åsa Schelander Kerstin Sjögren Christina Willner	776 31 55 777 77 67 777 62 13 777 63 18 776 38 28
Redaktionskomité	Sammanställande Web-master	Kristina Holst Lars Johansson Carolin Platzek Laila Schelander Ola Persson	745 35 23 774 44 26 776 23 17 777 25 34 754 21 11
Tävlingskomité	Sammanställande	Mikael Lindh Mechthild Kleinschmidt Håkan Kvist Anders Åhman Ove Öberg	776 23 17 640 25 29 520 270 52 776 32 84 777 78 08
Traktorkomité	Sammanställande	Lars Schelander Gunnar Svensson	777 18 51 777 42 86
Ungdomssektionen	Ordförande	Karl-Olov Ohlsson	776 19 96
Ansvarig utgivare	Margaretha Björklund	E-post 087762300@telia.com	

LEDAREN

Återigen har vi fått njuta av en skön sommar med ljumma vindar och riktigt badbart vatten. Jag hoppas att alla har kunnat ta tillvara sin ledighet och samla krafter inför vintern.

ÖBKs stora projekt att återuppbygga klubbhuset kom igång med god fart under maj och mycket hände fram till semesterstarten. Hela yttre fasaden är klar. När Ni läser detta är även den invändiga panelen på plats. Många har hjälpt till och glatt ställt upp efter det att Kjell ringt och frågat om hjälp vid bygget. Hans Rensvik är vårt orakel och kan svara på alla upptänkliga frågor om bygget. Det är Hans som har tillverkat de vackra utvändiga fönsterfodren. Många villiga händer behövs även i fortsättningen. Det vore väl roligt om vi kunde ha vårt årsmöte 2004 i det nya klubbhuset.

Vår långbänk ungdomssektionens jolleskjul har blivit klart under ledning av Börje Pahlén. Mycket händer även på klubbholmen där en spång har lagts upp till dansbanan i akt och mening som skydd mot alltför hård nedslitning av marken. Även i år har blommor prunkat på bryggorna.

Efter upptagningen så kommer även Fyren att förankras med Seaflex. Då har samtliga bryggor gått igenom och vi hoppas förankringarna håller i många, många år.

ÖBKs Höstmiddag gick av stapeln efter tävlingen Höstrusket där även motorbåtar i år egen gren. Att ha middagen på Dalarö Societetshus har visat sig mycket lyckat då även bil- och bussburna kan delta. I år var vi 73 st. som åt god mat och dansade till långt in på natten.

Ett stort tack till Tävlings- och Festkommittéerna för allt arbete som Ni nedlagt under året vid våra tävlingar och midsommarfirandet.

Nu stundar regn och rusk. Glöm inte att se till täckningen på Din kära farkost efter höst- och vinterstormarna.

Väl mött i hamnen
Margaretha

ESKADERSEGLINGEN TILL TROSA KRISTI HIMMELSFÄRDSHELGEN 2003

En vacker försommarkväll styrde vi kosan mot klubbholmen. En härlig långhelg låg framför oss, eskadersegling till Trosa, årets första långsegling.

Tänk vad skönt det känns, att efter slitet med vårrustningen, få börja segla igen.

Vi, dvs. Hasse och jag, tycker att det känns skönt att komma iväg redan på onsdagskvällen. När vi närmar oss klubbholmen ser vi att det sitter några uppe vid borden, det är bland andra Stickan och Evy Asplund. Det känns bra att allt är sig likt.

Upp nästa morgon och göra sig klar för den vanliga kryssen nedför Mysingen. Luften är kall och klar och vinden lagom stark. När vi kommer ut ser vi att några båtar redan har hunnit en bit, andra kommer inte förrän senare idag. I år är vi elva båtar: Marelin, Linnéa, Julia, Madam, Catch, Ripp-Rapp, Cruis-Tine, Lambada, Flash Dance, Comtesse och Ronett.

När vi kom in till Nynäshamn och gick motor var det dags för varm korv och öl, enkelt men det smakade ändå jättegott.

Efter Dragets kanal började vi att leta efter våra kamrater. De låg inte alls där vi trodde att de skulle vara, men det är ju vinden som bestämmer natthamn. Uffe tog som vanligt emot alla, visade på plats och knöt tampar.

När Hasse och jag gick iland för en liten promenad upptäckte vi, att hela udden där vi låg var uppbökad av vildsvin. De höll sig dock på behörigt avstånd hela kvällen och natten. Trots lite blåst och kyligt kvällsväder satt de flesta ute och åt. Det är inte lätt att sitta på en bergshäll och äta, men det är lättare att umgås då. Det var bara att plocka fram overallen.

Nästa morgon bar det av till Trosa. Vädret var vackert och vinden perfekt. Vi sträckte nästan hela vägen. Det är lätt att se vilka som navigerar med eller utan dator. Vi som inte har dator tar en ordentlig sväng runt Midgrund på Asköfjärden, medan de andra seglar en mycket rakare kurs.

Framme i Trosa var det dags för årets första silllunch i sittbrunnen. Vi fick dessutom besök av barn och barnbarn. Det är jättekul att leka kurragömma och bygga koja i akterruffen. Dusch och bastu, rena kläder och en drink, sen var vi redo för restaurangbesök. I år var det dessutom dans till Trosa Storband. Maten var god och stämningen hög.

Vi är inte så snabba på mornarna, så när vi kommer upp, så seglar en del iväg. Till slut var även vi redo för hemfärd. Ännu en vacker dag låg framför oss. Vinden var lagom, men det tog lite tid att kryssa in till Galthålet.

Vi gick upp i Dragets kanal för lunchning. Där låg redan Julia, Marelin och Linnéa. Vi åt en snabb lunch och fortsatte sedan. Jag tror att de andra var tvungna att vila lite efter sin silllunch.

Det är långt till Rånö Hamn, men vi kom fram till slut. Vi låg så skönt i eftermiddagssolen, och kvällen var ljum. Tidigt nästa morgon vaknade vi av kluck i aktern och vinden tog tag i båten. När vi kom upp såg vi att en del båtar gått över till andra sidan, men vi bestämde oss för att komma iväg istället.

När vi väl kom ut på Mysingen var det nästan ingen vind kvar, så det tog några timmar innan vi kom fram till klubbholmen. Så slutade vi vår helg där vi hade börjat fem dagar tidigare. //Margareta på Ronett.



Båtförärsäkring av båtfolk för båtfolk

Svenska Sjö bildades 1967 av Sveriges båtförärsorganisationer. Tanken var och är att ge svenska båtagare en rättvis, billig och bra försäkring. Vi blev snabbt marknadsledande och har starkt bidragit till bättre villkor och lägre premier. Du kan tryggt försäkra din båt i Svenska Sjö.

Vi har den bästa skaderegleringen och mycket bra premier för de vanligaste båttyperna.

Teckna din försäkring redan idag!

Är du redan försäkrad i Svenska Sjö kan du göra ändringar och tillägg i din försäkring precis som du vill. Enklast är om du har Internet.

Svenska Sjö är båtförärsorganisationernas egen försäkring för medlemmarna i Svenska Båtturismen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet, Navigationsällskapet, Kungl Svenska Segel Sällskapet, Kungl Motorbåt Klubben och Saltsjön-Mälarens Båttförbund.



Box 266, 185 22 Vaxholm
Tel 08-541 330 30
Fax 08-541 328 92
www.svenskasjo.se

DET GÅNGNA ÅRETS AKTIVITETER ORDNADE AV FESTKOMMITÉEN

24/5 - Bryggkamp

Vi var 70-75 personer som deltog. Vädret var fint. En del var inte med på dagen utan dök upp till grillningen. Vi satt i Nya klubbhuset. Bryggmästare 2003 blev Pricken.

20-22/6 - Midsommar

17 båtar slöt upp på Ångsholmen. Vädret var väl inte det allra bästa. Lekar/tävlingar genomfördes enligt program. Midsommarstång restes traditionsenligt. Borden monterades vid stora bryggan. Där utfördes även improviserad bryggdans senare på kvällen. Vuxenlekarna återupptogs under ändrade former.

16/8 - Kräftköret

Återigen en regnig och sval fest, med hård nordlig vind. Ca 40 personer samlades under pressarna och avnjöt kräftor med tillbehör

27/9 - Höstrusket

Efter genomförd segling/motorgångstävling samlades vi på Dalarö Societetshus. Där serverades välkomstdrink, god mat och MYCKET bra underhållning. Har aldrig sett ett dansgolv vara så fullt hela tiden. Prisutdelning.

Tack alla ni som hjälpt till på festerna utan att vara kommittémedlemmar!

VART TOG SOPPAN VÄGEN!!!!

Till vår STORA besvikelse upptäckte vi att någon använt/lånat bensin från dunken i vaktstugan utan att fylla upp den igen.

KLUBBHUSET BERGET

När detta skrivs är det tisdag, 22 okt 2003. Då är utsidan nästan klar. Hängrännor och stuprör är på plats. Det som saknas är lock på panelen på NO-gavelns spets. Material till förstugkvisten är hemköpt och kommer på plats under nov. Under husets ytterram skall muras upp en sockel men det blir till våren. Då skall vi också bygga altanen på sjösidan. LEBE Trä i Trollbäcken har sponsrat ca 40 kvadratmeter med reglar, räcke och allt som behövs tack vare en mycket god insats av Anders Åhman. Värdet ligger uppemot 15.000 kr.

Inne i huset pågår arbetet för fullt. Innertaket i den SV delen där köket ligger är på plats. Arbetet med att panela väggarna pågår. All panelning och isolering beräknas bli klar under nov. Sedan följer golvbeläggning och montage av köksskåp. Arbetsstyrkan är inte så stor, men det går framåt, mestadels på vardagar.

Kjell Björklund



*Årets segrare
blev PRICKEN,
GRATTIS säger
vi till dem!*

BRYGGKAMPEN 2003

Varmt och soligt, alltså de bästa förutsättningar för en mycket lyckad hamnfest. Och det blev det också! När festen skulle börja klockan 10.30 hade cirka 50 personer samlats och det kom fler under dagens lopp. Hur var revanschlystnaden på Fyren, Båken och Bojen? När Ove, Micke och Håkan hälsat alla välkomna och önskat lycka till med de olika aktiviteterna samlade lagledarna sina bryggkamrater för "taktiksnack". Det gällde att planera för att hinna med så mycket som möjligt och vem som ville göra vad. Men framför allt skulle vi ha roligt tillsammans.

Liksom förra året skulle vi per motorbåt leta plasthinkar innehållande bokstäver och bilda ord med marin anknytning samt segla runt Tuklo. Vi gick också en fint utlagd tipspromenad med kluriga frågor, seglade trissjolle, angjorde en brygga samt spelade boule. Där emellan hann vi också få lite i magen. Ungdomssektionen sålde korv och läsk och Festkommitten bjöd på kaffe med bröd.

Pricken blev även i år bästa brygga och beviset på det finns att beskåda ovanför Prickens brygg-grind. Men segern var knapp så kom igen nästa år Fyren, Båken och Bojen!

Dagen avslutades med en grillfest och vi kunde samtidigt inviga vårt nya fina klubbhus.



BILDER FRÅN BRYGGKAMPEN 2003



Micke och Ove hälsar alla välkomna till årets prisutdelning i Bryggkampen. Bilder från prisutdelning och efterföljande middag i klubbhuset.





MER BILDER FRÅN BRYGGKAMPEN 2003



Vad tittar alla på?



Micke, festen är slut!

Ingrids Dyn- och Kapellservice



Snart
är våren här
- och vips så
är det båt- och
husvagns-
säsong!

Hur har Du det med
dynor och kapell?

De behöver kanske
en översyn.

Jag utför:

- Renoveringar av kapell
- byte av rutor
- Omklädning av dynor
- Diverse textilarbeten

Allt till
fördelaktiga
priser!

Ingrid Johansson

Smådalarövägen 9, tel. 08-501 502 16

BILDER FRÅN FESTEN PÅ SOCIETETSHUSET 2003

Efter genomförd segling/motorgångstävling samlades vi på Dalarö Societetshus 27 september. Där serverades välkomstdrink, god mat och MYCKET bra underhållning. Har aldrig sett ett dansgolv vara så fullt hela tiden. Prisutdelning.



*Stikkan får vandringspris i motorbåtsklassen.
Det är första gången priset delas ut.*



*Årets klubbmästare,
Per och Micke.*



Fia ropar ut att lottdragningen är på gång.



Sven "Skoja" sjunger jazzgossen i duett med Kjell-Åke Ring.



Maria och Carolin tar emot första priset i Höstrusket, första kvinnliga segrarna!

SOMMAREN 2003 PÅ KLUBBHOLMEN

När detta skrives är vi inne i mitten av oktober, lågtryck och regnväder avlöser varandra. Man glömmer så fort, men sommaren var varm och solig. Vattentemperaturen var som mest 23 grader, fullt badbart för alla.

De planerade arbetena har i stort sett utförts, bland annat har en spång anlagts upp till dansbanan, vilket förmodligen gör att slitaget på marken blir mindre.

Vi har ju alla under en följd av år märkt att sjöfåglarna i stort sett försvunnit på ön.

Även fiskeintresserade har sagt att det sällan blir napp. Teorierna har varit många, minkar har nämnts. I somras fick undertecknad för första gången bevis för detta.

Tre stycken minkar, förmodligen ungar, sågs på norra udden samtidigt. Nu måste vi ta krafttag mot detta så att vi på nytt kan få bli väckta av ådornas kvackande på mornarna. Beslut har tagits av styrelsen att minkfällor skall sättas ut. Däremot har fågelsången i våra holkar märkts av.

Antalet besökande båtar har ökat i sommar, glädjande är att många nya medlemmar har hittat ut till vår lilla pärla.

Tyvärr har även båtar från icke medlemmar i klubben ökat, funnit ett bra sätt att bli av med sopor och annat. Frågan kanske ska diskuteras om vi ska ta ut någon blygsam avgift av dessa och hur detta i så fall ska ske.

Inför nästa båtsäsong finns en hel del arbeten som skall göras. Bland annat måste vi såga ner en del torra träd så att dom inte rasar ner och skadar någon.

Då det alltid är svårt att få ihop folk till arbetena på klubbholmen kanske man ska införa att en brygga i taget skall ansvara för detta. Kanske något för styrelsen att diskutera.

Sop och latrinhämtningen har skötts ganska bra.

Väl mött på klubbholmen och hopp om ytterligare en fin båtsommar.

Stickan



Här jobbar Håkan, Lars, Stickan och Sture på klubbholmen inför midsommarfirandet.

TILL MINNE AV GÖTE LINDGREN

Göte Lindgren har lämnat oss
Det känns tungt, oändligt tungt
I första hand på det personliga planet, men så även för klubbens del.

Götes organisatoriska förmåga och stora förhandlingsvana var under en följd av år en enorm tillgång för Ö.B.K.
Under hans tid som ordförande breddades klubarbetet, helt enligt Götes fasta övertygelse att det var ett måste för att Ö.B.K. även fortsättningsvis skulle vara en vital och fungerande klubb.

Vid klubbens olika förhandlingar med berörda myndigheter kunde vi också dra nytta av Götes stora förhandlingsvana, vilket resulterat i att Ö.B.K. i dag har en av Stockholms trevligaste bäst fungerande hamnanläggning.

Ö.B.K. har mist en viktig ledare och medlem.
En ledare kan dock ersättas, en god vän kan det inte.

Vi är många som kommer att känna stor saknad efter vännen Göte.
Sakna hans erfarenhet och kunskap.
Sakna hans alltid lika stora engagemang för Ö.B.K.
Sakna hans vänfasthet och hjälpsamhet.
Sakna de många intressanta och givande diskussionerna.
Sakna allt det vi aldrig hann med att göra tillsammans.
Allt kom för fort.

Men den största saknaden är naturligtvis den för Götes familj

Britt, alla vi Ö.B.K-are sänder de varmaste tankar till Dig och Din familj.
Vi kommer alltid att minnas Göte med tacksamhet och glädje

Lars Nyblom

ANSLAGSTAVLAN

Har vi någon traktorchaufför i klubben?

Finns det någon som är villig att ta på sig traktorkörningen, kontakta Lasse Schelander för mer detaljer.

Vid upptagning och sjösättning...

...skall mantågsstöttorna vara nedmonterade. Plattorna på vaggan skall vara smorda och nedfälda vid upptagning, inget letande efter oljekanna för kärva saker
Traktorkommittén

Sven "Skoja" Johansson lämnar klubben

Jag vill passa på att tacka för många fina och roliga år i klubben. Jag kommer med glädje att minnas gemenskapen och alla trevliga kamrater samt önskar klubben allt gott i fortsättningen. /Skoja

Årsmötet 2004

Årsmötet är den 12 februari 2004 och vår förhoppning är att kunna vara i vårt nya klubbhus i Askvik.

NYA MEDLEMMAR I ÖBK

Vi hälsar Johan Brauer, Urban Myrberg, Jonas Gustavsson, Jonas Forsberg, Hans Rensvik, Roger Stenzelius, Mats Hernberg och Anki Sandberg-Nordqvist hjärtligt välkomna till oss!

NÄR MOTORBÅTARNA SKULLE HA SIN TÄVLING...

När seglarna skulle ha sin tävling Höstrusket, fick vi höra av Margaretha att även vi "grytgubbar" skulle ha en tävling av något slag. Senare fick vi höra av Micke att det gällde navigation. För ca 30 år sedan gick jag en kurs Liten skepparexamen. Men det var då "de", när hjärnan fungerade.

Allt nog dagen före plockades sjökort som ej använts på åtskilliga år fram, kurser lades ut distans räknades, rätt räknat har jag ingen aning om?

Vi spekulerade hur många motorbåtar som skulle ställa upp, kanske 6-7 stycken. Tävlingsdagen infann sig med typiskt dåligt väder. Fick då höra att vi bara var 2 båtar som skulle göra upp om segern. Bra tänkte vi, när barn och barnbarn frågar hur det gick kan vi säga stolt, vi kom tvåa. Va bra säger dom väl då.

Det blev ingen bra början, vi skulle passera vissa angivna platser men upptäckte att vissa av dessa inte fanns på vårt kort. Dom var väl inte upptäckta då, när vårt kort trycktes, tur att vi hann konsultera Lasse Schelander som tittade på mitt kort och sa att det var någon form av översiktshort, längst ner stod Tryckt 1975.

Vi fick låna ett färskare kort av Lasse, missödet gjorde det något stressigt, att lägga ut kurs och räkna tid på den angivna banan.

Fick ganska konstiga kurser men upptäckte att kortet hade legat upp och ned.

Ut till start Kl.11.00 regnet vräkte nu ner. Slog på vindrutetorkaren för att kunna se, men den hade lagt av, upp med kapellet över dogghaus vilket gjorde alla papper blöta och smått oläsliga.

Vår motståndare drog iväg med god fart och hade snart försvunnit i fjärran, så någon följa John gick inte för sig.

Vi såg på kompassen att den verkliga kursen och den beräknade stämde förvånansvärt bra, den avvek bara några grader. Vi körde i Albinfart 6 knop, regnet tilltog papperen blev ännu blötare, glasögonen immade igen, irritationen tilltog. En timme efter start skulle man ange bäringen till konkurrenten den inföll precis när vi gick i mål, i samma stund dök Uffe upp 10 meter från vår sida, så någon bäring blev ej av.

Lämnade vårt tävlingskort till dom på berget, åkte till bryggan i Askvik, som att trycka på en knapp upphörde regnet, typiskt. Tog bilen till festligheterna på Socityshuset i Dalarö, helt förvissade om våran fina andraplacering.

Efter mycket stoj och sorl, god mat gott vin skulle prisutdelningen ske, Som tur var hade nerverna kommit i någorlunda ordning men blev ändå rätt chockad när vi fick höra att vi vunnit. Ett tjusigt vandringspris skänkt av Fam. Björklund
Tack tävlings- och festkommittén för en trevlig fest.

Ewy & Stickan

Ps till nästa års tävling ska vi inhandla ett nytt sjökort.

UNGDOMSSEKTIONEN 2003

Årets seglarskola avslutades med det sedvanliga discot i mitten av oktober. Detta satte punkt för ett händelserikt år som startade redan i april med torrseglingsövningar i väntan på att seglingarna kunde börja på "riktigt". Vi träffas under tre teorikvällar och tränar på knopar i alla dess former, väjningsregler, segeltrim och inte minst allmänt sjövätt. Karin och Johan hade vid ett tillfälle förvandlat lektionssalen till ett livesjökort där deltagarna fick förflytta sig mellan prickar, fyrar, grynnor och andra faror. Mycket uppskattat och sällan har så mycket skratt hörts, då man trots den gedigna utbildningen, misslyckades i sin navigering och blev stående på någon av de försåtliga grynnor som inte låg "där dom skulle". Tyckte mig känna igen bortförklaringarna från betydligt mer erfarna sjöbusar.....

Innan vi sedan får ge oss ut på sjön har vi också en jollevälningsövning i Torvalla Simhall. Där får alla av säkerhetsskäl visa upp sin simkunnighet, med eller utan flytväst. Alla får också möjligheten att pröva på att välta med en Optimist och sedan få den på rätt köl igen. En bra övning att ha i ryggen när det blir verklighet i ett oftast mer kylslaget Askvik i maj. Jag kan lova att simskolan fick stora ögon när vi släpade in jollarna i bassängen och började försöka sänka båtarna. Märkliga badleksaker.

Seglingarna i Askvik under maj/juni avslutades med att två ungdomsbesättningar deltog i Skoja Cup. I år var placeringarna inte så framskjutna men vi kommer igen. Alla tyckte det var en kul upplevelse att få vara med i en "stor" tävling.

Höjdpunkten för året är annars seglarlägret som traditionsenligt genomfördes v.33. Jag vet inte vilket nummer i ordningen som årets läger var. Vet bara att det blivit ett stort antal. Traditionen ger också lägerveckan en fast form där mycket är "som vanligt". Ändå är varje läger unikt och med 20 sprudlande och livfulla ungar blir inget "som vanligt". Och troligen är det just denna blandning av igenkänning och oviss spänning som gör lägerveckan så uppskattad.

Årets upplaga började annars med något för året så ovanligt, som regn. Själv tyckte jag det var lite trist och undrade hur ungdomarna skulle ta det.

På en direkt fråga fick jag svaret: det gör ju inget om det regnar på natten, då sover man ju ändå. Men jag vet inte om svaret var så sanningsenligt; det blev inte speciellt mycket sömn de första nätterna, men att det kom någon regnskur var definitivt inget som bekymrade. Ett tält läckte och då kinesade man bara i granntältet. Varför störa ledarna med sådana bagateller.

Mycket segling blev det under veckan och massor av planerade och spontana aktiviteter. Samt en hel del hyss. Klädespersedlar hade i år en tendens att hissas upp i flaggstången. Där fick mattanerna hämta sina förkläden en morgon, en annan morgon dinglade lägrets samtliga skor i flaggstångstoppen. Ett mysterium som vad jag vet ännu inte är helt uppklärat även om det finns personer som är starkt misstänkta.

Tänk om man kunde videofilma en sådan här vecka, det skulle bli en klassiker. Tänk bara att få återskapa en av kvällarna där bl a "Så ska det låta" och "Levande Charader" stod på programmet. Att mer än hälften av årets deltagare civilt går i Haninge Musikklasser märktes på alla formidabla insatser. Att sedan få se Oscar som BarbaPappa går inte heller av för hackor. Ett av de starkaste minnena är annars den dag jag kom tillbaks ut till Ångshol-

men studsande i min gummijolle i 15 sekundmeter och förväntade mig att finna lägret "inblåst" och lite uttråkat. Förvånat mötte jag flera jollar redan på fjärden utanför Ängsholmen. Adde och Björn seglade 420 och formligen flög över vattnet och runt udden möttes jag av en fullständigt makalös syn. Alla var ute och seglade, några hade vält i den starka vinden men var snart uppe igen. Calle vår yngste lägerdeltagare och nybörjare for som en furie mellan Ornö och Ängsholmen och ville aldrig sluta. Imponerande! Ni får ursäkta men sällan har det seglats kring Ängsholmen som det gjordes den här veckan!

Det är ett privilegium att få vara med under dessa dagar med ett härligt gäng ungdomar som svetsats samman under flera år. Kul att se hur man umgås över åldersgränser och verkligen ställer upp för varandra. De som varit med några år tar hand om de nya; fadder- verksamhet kallas det visst på annat håll.

Pelle fick medhåll från flera håll när han med en tung suck sista dagen konstaterade: "Tänk, det är helt år till nästa läger".

Att starta upp höstens seglingar är inget problem, förutom själva seglingen blir ju historierna från lägret bara bättre och bättre ju fler gånger de berättas. Seglingar i Askvik och ytterligare några teorikvällar hinns med innan den stora avslutningen; Discot. Visste ni att Limbon lever ännu! Vi har några verkliga superproffs i klubben som tar sig under ribban (i år, en åra) slickade efter golvet.

Klubbmästare 2003 blev Per Evers med en strålande serie, 1-2-1 i de tre delseglingarna.

I år har vi haft med fyra nya deltagare, Camilla, Anna, Åsa och Calle. Hoppas den trenden håller i sig, så hem och diskutera om det inte finns ytterligare några barn eller barnbarn som kan få möjlighet till denna inskolning till ett stimulerande sjöliv.

Ett stort tack till årets ledare och instruktörer, Adde, BjörnE, Karin och Johan som engagerat och kreativt hållit i alla seglingar och kringaktiviteter.

Ett bautatack också till årets eminenta mattanter Ellenor och Linnea, som med nytänkande och gastronomiskt mod gjorde varje måltid på lägret till en kulinarisk upplevelse.

Hoppas alla varit i Askvik och beundrat ungdomssektionens nya jolleskjul. Snyggt och funktionellt. Tack till er alla som medverkat!

Hör gärna av er med synpunkter på vår verksamhet och som sagt vi behöver både nya ungdomar och ledare för att verksamheten skall leva vidare. Kolla efter information om verksamheten 2004 som kommer i vårloggen och på anslagstavlan i Askvik. Kolla också in vår officiella hemsida som du ser adressen till nedan.

För ungdomssektionen

Kalle Ohlsson

Besök ÖBK-u's officiella hemsida www.obku.cjb.net, där hittar du både information om vår verksamhet samt bilder från de sista årens seglarläger.

'En blå. Vad då? En blå. Vad då? En blå. Jaha! En blå! En blå vad då en blå vad då en blå jaha en blå! Enblå- vaddåenblåvaddåenblåjahaenblå...'

Det här mantrat vaggade mig till sömns många kvällar efter årets seglarläger. Innan jag hann bli fullt hjärntvättad försökte jag och mina ledarkamrater införa åtminstone lite variation i ramsan. Varför inte 'en gredelin' eller kanske 'en turkos' som omväxling? Eller vad sägs om en ko, gris, bil eller båt? Tyvärr var det lönlöst. Det enda som fungerade var just 'en blå'.

Kanske är det inte så underligt. Vi befann oss på en ö omringad av vatten. Blått vatten. Ovanför oss fanns en himmel som, i alla fall delvis, var blå. Vi hade åtminstone ett segel som var blått, skatten låg gömd under den blå båten. Och vi fick nog allihop en del märken på kroppen som var just blå. Vi omgavs helt enkelt av blått.

(Det kan i och för sig vara så enkelt att alla hade lärt sig ramsan med blått och sen hade alldeles för svårt att lära om, men den teorin är inte alls lika intressant...)

Vi har lärt oss annat på lägret än bara meningslösa (men roliga!) ramsor. T ex att man inte ska gå runt på ön i mörkret och prata i telefon samtidigt (inte ens tjejjers beryktade koordinationsförmåga klarar det).

Man ska inte lämna sina skor utan tillsyn. Gör man det finns det en risk att man hittar dem dinglandes längst upp i flaggstången.

Man bör inte heller ge ledarna järnberikad juice - det uppskattar de inte alls. I alla fall inte när det handlar om järn i form av skruvar.

Något man absolut inte ska göra är att utmana seglarna med orden 'du vågar inte' - de vågar! Resultatet blev blött. Först av apelsinjuice, sen av helt vanligt bräckt östersjövatten. (Jag kanske bör tillägga att ingen oskyldig blev utsatt.)

I år har de även lärt sig väldigt mycket segling. Det är klart att lägerdeltagarna alltid blir bättre på att segla under veckan, men i år var det extra tydligt. Jag blev riktigt imponerad!

Första dagen var jag ärligt talat ganska orolig. Vad hade hänt med våra seglare under sommaren? Vi var tvungna att hämta flera båtar som var på väg till om inte Finland så i alla fall till Dalarö. Det hade jag inte riktigt väntat mig... Många är nybörjare, men de var med och seglade i Askvik i våras, och då gick det jättebra. Hur skulle vi lösa det här?

In för lunch, en liten vilopaus och så genomgång för eftermiddagens segling. Hur gör man när man kryssar? Varifrån kommer vinden på länsen? Ut på vattnet för ett nytt försök.

Och jag kunde andas ut. De skotade hem till hörnet, gick upp i vind till det kom en bubbla i seglet och föll av till den försvann. Dagen efter seglade de så bra att jag till och med glömde bort det lilla missödet på måndagsförmiddagen.

På onsdagen säger lägrets standardschema att det är långsegling. I år var vi nära på att bryta traditionen. Till slut bestämde vi oss för att åka, men visste inte riktigt vart. Dalarö skans var för långt och sandstranden vid Björkö sund var inte så kul med tanke på vädret. Slutligen bestämde vi oss för att åka till sandstranden ändå. Våra icke-badkrukor till seglare badade säkert i vilket fall som helst. Det var bara vi ledare som skulle få stå där och frysa.

Vi hann inte mer än kliva iland innan molnen sprack upp och blottade en lysande varm sol. Vilken tur att vi åkte till stranden! Mycket bad blev det och en sandslottstävling hann

vi också med. Den starka vinden på 5-8 m/s uteblev och det var en skvalpande eskader som guppade tillbaks mot Ångsholmen. Gud vad varmt det var! Inte trodde vi det när vi titade ut på morgonen och såg att himlen var förvandlad till en grå massa.

Så fort vi kom iland på bryggan blev det bad igen och lite senare kom en oväntad glassleverans från fastlandet. Vilken överraskning!

Den största prövningen kom sista dagen. Mycket vind och många nybörjare. Ingen bra kombination... Genast började vi planera på-land-aktiviteter, men bara för säkerhets skull. Först skulle alla prova att segla. Med alla öskar fastbundna gav de sig ut på Mörbyfjärden. Det var lä precis inne vid bryggorna, där gick det bra att segla. Men så kom de ut till den "riktiga" vinden. Två båtar välte på en gång. *suck* Hur skulle vi nu få ut dem på vattnet igen? Dessutom var de andra redan på väg tillbaks in igen. *dubbelsuck*

De kapsejsade seglarna kom in med ett stor leende. 'Vad kul! Får vi åka ut igen?' Ögonen lyste. De båtarna som vi trodde var på väg in stannade i "stiltjen" mellan bryggorna. De skulle bara vila händerna lite. Det är ganska tungt att hålla emot seglet när det blåser kuling.

Hela förmiddagen seglade de fram och tillbaks. Halvvind bort till Ornö, halvvind tillbaks till bryggorna. Vila händerna lite, och så ut igen. Välte lite, bytte kläder och seglade vidare. De hade så kul!

Det var ett riktigt mysigt gäng som var med ute på klubbholmen i år. Trots, eller kanske på grund av, den varierande åldern i gruppen var de väldigt bra på att ta hand om varandra. De tog till och med hand om oss ledare...

Bryggan var som alltid full av kläder, flytvästar, skor, handdukar... Så var det varje natt, men den här natten ösregnade det dessutom. Vi ledare var lite irriterade på att barnen inte plockat undan, eftersom vi bett dem att göra det, så vi lät allt ligga kvar. De lär sig väl att de måste ta hand om sina saker då allt blir blött, tänkte vi. På morgonen var bryggan tom. Alla kläder var bortplockade. Seglarna hade varit uppe under natten och plockat in allt. 'Vi har lite kläder i vårt tält som är era', får vi höra när vi kommer upp till dansbanan för morgonsamling. 'De låg ute på bryggan i natt, så vi tog in dem också.' Då gick det ju inte att vara arg längre...

Nej, det blev en snäll morgongympa istället, men först morgonpsalmen. Och med den vill jag avsluta och tacka våra underbara seglare för ännu ett roligt läger! (Och mattanerna! Dem får vi inte glömma! Utan er hade maten aldrig blivit så... ..hade det inte blivit någon mat.)

Karin Evers

ÖBK-u:s morgonpsalm

(vers 2 är en duett med Adde och Björn)

Vem kan segla förutan vind?

Vem kan ro utan åror?

Vem kan skiljas från vännen sin

utan att fälla tårar?

Vem kan sova förutan tält?

Vem kan bada i sovsäck?

Vem kan göra sjuhundra armhävningar

klockan sju på morgonen?



Karin med ungdomar på bryggan.

TÄVLINGSRESULTAT KM 2003

<u>Skeppare</u>	<u>Båtmodell</u>	<u>Skoja Cup</u>	<u>Kräft- köret</u>	<u>Höst- rusket</u>	<u>Total poäng</u>	<u>Plac KM</u>
M Lindh	Comfort 26	1	2	8	3	1
S Hansson	Facil 35	5	1	4	5	2
A Åhman	X-95	4	12	2	6*	3
L Schelander	Comfortina 32	6	3	3	6	4
Hammarkvist	X-99	2	5	5	7	5
A Lindén	Maxi 999	3	X	6	9	6
J Edvinsson	N. Familjebåt	X	6	7	13	7
B Björling	RB 111	X	4	10	14	8
H Zetterström	Maxi 1000	8	9	10	17	9
G Svensson	Comfort 32	10	8	X	18	10
H Ivarsson	Linjett 35	X	7	13	20	11
B Fryxell	Vagabond	X	13	9	22*	12
M Björklund	Linjett 33	X	10	12	22	13
L Hessling	Arcona 32	9	16	14	23	14
H Svedberg	Compis 28	7	18	18	25	15
K-O Ohlsson	Cenit	11	15	X	26	16
J Löfgren	Maxi 999	X	14	17	31	17
N Holst	Maxi 84	X	17	19	36	18
C Platzek	M. Midget	X	X	1	X	19
A Lundin	Sveakryssare	12	X	X	X	20
M Kleinschmidt	Ballad	13	X	X	X	21
L-G Nilsson	Hansson 31	X	X	15	X	22
K Ulmanen	Linjett 32	X	X	16	X	23

*Om två båtar får samma totalpoängssumma kommer båt med bättre placering i Höstrusket före i KM-listan

VIMPELN

Du har väl som medlem ÖBK vimpel på din båt! Det är särskilt viktigt för dig som ligger i Askvik. Vi kan på detta sätt snabbt se om det är en ÖBK-båt eller en "gästbåt". Hos Yvonne Schelander kan du köpa din vimpel, tel 777 18 51.

TÄVLINGSRESULTAT HÖSTRUSKET 2003

<u>Plac.</u>	<u>Skeppare</u>	<u>Båtmodell</u>	<u>Båtnamn</u>	<u>Mätetal</u>	<u>Beräknad tid</u>
1	C Platzek	Magnifik Midget	Contra	0,91	03:58:27
2	A Åhman	X-95	Vision II	1,14	03:59:37
3	L Schelander	Comfortina 32	Flashdance	1,11	04:03:00
4	S Hansson	Facil 35	Ripp-Rapp	1,12	04:04:36
5	Hammarqvist	X-99	X-it	1,25	04:07:21
6	A Lindén	Maxi 999	Trollungen	1,11	04:07:27
7	J Edvinsson	NF	Agnes	1,10	04:07:49
8	M Lindh	Comfort 26	Ebba	1,07	04:10:34
9	B Fryxell	Vagabond	Bali	1,04	04:10:57
10	B Björling	RB 111	Catch	1,17	04:13:10
11	H Zetterström	Maxi 1000	Ronett	1,13	04:13:24
12	K Björklund	Linjett 33	Marelin	1,14	04:19:21
13	H-G Ivarsson	Linjett 35	Linnéa	1,15	04:20:34
14	L Hessling	Arcona 32	Madam	1,11	04:23:03
15	L-G Nilsson	Hansson 31	Vahine	1,20	04:31:00
16	H Ulmanen	Linjett 32	Flying Amanda	1,09	04:33:54
17	J Löfgren	Maxi 999	Lambada	1,11	04:40:29
18	H Svedberg	Compis 28	Anemon	1,03	04:43:30
19	N Holst	Maxi 84	Julia	1,01	05:05:35
	H Andersson	Maxi 77	Alexandra	1,02	DNF

SISTA MANUSDAG FÖR VÅRLOGGEN ÄR 28 FEBRUARI 2004

Vårloggen 2004 kommer ut under vecka 15. För att det ska fungera med vaktlistor och inbetalningskort är det ett måste att redaktionskommittén har samtliga bidrag senast 28 februari 2004.

Skicka gärna med bilder. Manus lämnas till Kristina Holst, e-post adress:
gravyrform@telia.com

